

Reseberättelse Elin Eriksson

Den 17 juni 2023 åkte vi till Hammarö, strax utanför Karlstad, och freestyletävlingen Förmidsommardansen som arrangerades av Hammarö B, som är en väldigt trevlig tävling. Jag och min hund Luna, en Shetland Sheepdog på 3 år, hade förberett oss för vår sista tävling i Freestyle klass I. Då vi känner oss helt klara med denna klass och vill fortsätta med nästa steg. Att bygga nytt program med ny låt och ett program som kan byggas på och vidare till klass III.

När vi kom till tävlingen var det en riktigt varmt och soligt. Luna brukar vara ganska fokuserad, men just den här dagen verkade hon lite distraherad av allt som hände omkring oss. Under vår första tävling på banan blev det tydligt. Hon tappade koncentrationen helt och sprang istället mot min mamma som stod och filmade. Trots att vi blev diskvalificerade, tog vi det med en klackspark och fortsatte att ha roligt.

Inför omgång nummer två, insåg jag att vi behövde ändra lite på vår strategi. Strax innan vi gick in på planen så la vi extra fokus på att hålla kontakt med varandra för att stärka vårt samspel. Detta hjälpte Luna att bli mer fokuserade taggad inför nästa omgång. Det var en bra påminnelse om hur viktigt det är att vara väl förberedd och koncentrerad inför tävlingar.

Med denna förberedelse gick vi in för vår sista tävling i klass I. Trots värmen, gick allt bra och programmet satt som det skulle och vi kände oss väldigt nöjda när vi gick av banan. Det var en skön känsla att avsluta starkt, speciellt när man vet att man har gjort sitt bästa. Vi vann denna tävling och det känns som ett perfekt avslut i klass I.

Efter tävlingen åkte vi tillbaka till campingen vi bott på natten innan och tog ett välbehövligt bad i Vätern. Luna simmade en stund och vi åkte sedan långa vägen hem till Orust igen och nu satsar vi på nytt program och även att börja tävla och träna Rallylydnad för lite variation.

